

# Purpose exercise

We hebben allemaal een uniek zielsverlangen om iets toe te voegen aan de wereld en ons leven vervulling te geven. Hoe dat eruit ziet is voor iedereen anders en hangt af van wat je in je leven hebt meegemaakt. Vaak zijn harde levenslessen de beste leermeesters waar we veel inspiratie uit putten en waar we ook anderen mee kunnen dienen. Met deze reeks vragen kan je gericht gaan kijken wat jouw zielsverlangen precies is.

---

**1. Wat zijn 3 thema's die jou het veel bezig houden?**

---

**2. Voor wat komen mensen naar jou om raad te vragen?**

---

**3. Over welke thema's gaf jij reeds meerdere 'gratis consults' aan bvb familie en vrienden?**

---

**4. Welke onderwerpen vormen een rode draad in je antwoorden?**

---



**5. Wat heb jij de afgelopen jaren meegemaakt dat een grote leerschool is geweest?**

---

**6. Wat heeft deze leerschool jou gebracht?**

---

**7. Is er daarvan iets dat je graag zou delen met anderen?**

---

**8. Wat vind jij dat de wereld nodig heeft?**

---

**9. Hoe kan jij daar aan bijdragen?**

---

